

## ניר פורטי ז"ל

י"ז בחשוון תשנ"ד (1.11.93) עד כ"ב בתשרי תשפ"ד (7.10.23)

בן זקונים לטובה ועלי, ואח לאפרת, מיכל ותמר.

ניר פורטי נרצח עם בת זוגו שי רגב בשבת השחורה של ה-7 באוקטובר 2023, בפסטיבל המוסיקה "סופרנובה" שהתקיים ליד קיבוץ רעים.



ניר גדל בעומר, ולמד בבית הספר היסודי ביישוב, ובתיכון מקיף עומר. בבית הספר היסודי הוא אובחן כילד מחונן, ולתקופה קצרה שילב לימודים בימי א' בבית ספר למחוננים, עד שהבין שהמסגרת החדשה פוגעת לו בחיי החברה ובתדמית. כבר אז נאחז בחופש שלו לבחור ופרש. בגיל 13 חגג ניר את טקס בר המצווה בקהילת מגן אברהם והצטרף לתנועת הנוער נוע"ם, ששמה דגש על זהות יהודית שיוויונית ופלורליסטית. הוא הקדיש שעות רבות לפעילות בתנועה, רכש חברים מכל רחבי הארץ, המשיך להדרכה, ולאחר מכן הצטרף לגרעין נח"ל "כנען", שכלל שנת שירות בקטורה ושירות בגדוד 50.

בזמנו הפנוי אהב ניר לשחק כדורגל וכדורסל, וכשבגר הפך לאוהד מושבע של שתי קבוצות "הפועל תל אביב", בכדורגל ובכדורסל. ניר היה אוהד כדורגל אמיתי. את הקבוצות שאהד הוא לא בחר מתוך הצלחות או תהילה. הוא אהד את הפועל תל אביב, אי סי מילאן ומאנצסטר יונייטד – קבוצות בעלות היסטוריה מפוארת, צבע אדום על החולצה וקהל מטורף. ניר אהב את הריגוש, את היופי, את האושר וגם את הכאב שהכדורגל הביא איתו. הוא חלק את האהבה שלו לכדורגל עם חבריו ואחותו תמר. משחק כדורגל בערב סיפק לו מצב רוח מרומם לכל אורך היום.

### מנגינת חייך נגדעה באבה, דמותך תהלך לצדנו מאירה ומנחה

את המילים הללו חרטה המשפחה על מצבתו של ניר. המוזיקה הייתה לעוגן משמעותי בחייו והוא ניגן בגיטרה קלאסית, אקוסטית וחשמלית. ניר נהנה לחקור סגנונות שונים של מוזיקה ואף השתמש במוזיקה כדרך להגיע לליבם של בני נער בסיכון בשנת השירות שעשה בדרום תל אביב. ניר היה נער רגיש ונהג לכתוב שירים. לאחר שנרצח המשפחה גילתה מאגר עשיר של שירים נפלאים והגיגים על צמתים חשובים בחייו.

את האהבה למוזיקה הוא חלק עם אביו. בהלווייה ספד לו אביו, עלי: "לך ולי הייתה המוזיקה, חלקת האלוהים המשותפת, מקום המפגש השמימי בין אבא ובן. שם, על מצע של קסם, חלקנו סגנונות חוצי דורות..."

ניר היה קשור בנימי נפשו לסבו מאיר וסבתו אסתר שהתגוררו בחצר המשק המשותפת, וליוו אותו מקרוב במהלך שנות ילדותו ונערותו. באחד מהפתקים שכתב הוא מתאר את חווית הזיכרון שלו מביתם של הסבים לאחר פטירתם: "אני כאן כבר ימים עם הריח של הספרים הישנים והחורף הזה שנשם פנימה דרך תריסי עץ



שלא יודע אם אני אוהב או לא, אבל מה שבטוח מכיר כבר שנים. והם שניהם פה מרחפים מעלי יותר מאי פעם זורמים דרכי באים והולכים..."

## "ילד שלנו, לאן אתה נוסע? אתה חן העלומים וכליל היופי, זה עתה התחלת, היית כל כך מאושר. כמו סוס פרא דהרת את מרוץ החיים"

ניר הגיע לביקור בקיבוץ קטורה בתקופת התיכון, ומיד התאהב באווירה וברוגע של המדבר. זו הייתה אחת הסיבות לרצון שלו להצטרף לגרעין נח"ל, ששנת השירות בו הייתה גם כן בקיבוץ. הוא הצליח להתחבר מיד על כל חברי קטורה ויצר קשר משמעותי במיוחד עם משפחת דוד- המשפחה אשר "אימצה" אותו בהיותו בן גרעין. חברים רבים המשיכו ללוות אותו גם אחרי שעזב, וניר דאג לשמר את הקשר המיוחד עם הקהילה והמשפחה המאמצת, והגיע לבקר בקיבוץ מפעם לפעם. הנוכחות של קיבוץ קטורה תהיה חרוטה לעד בזותו של ניר. אחרי שירות צבאי בגדוד 50 הוא חזר לקיבוץ למשך שנה.

לאחר מכן נסע ניר לברלין, שם שהה כארבע שנים ועבד במכירות. הוא נרשם ללימודים במרכז - Animas Centre for Coaching וסיים בהצטיינות את לימודי התעודה כמאמן אישי. כשחזר מחו"ל עבר לגור בתל אביב ועבד כמנהל בצוות מכירות של חברת ההייטק TytoCare.

באוקטובר 2022 הוא הצטרף לאקרופוליס החדשה, עמותה בינלאומית ללימודים ותרגול של פילוסופיה כדרך חיים, וכמו במקומות אחרים שבהם דרכה כף רגלו, גם כאן התחבר מייד על חברים רבים. הם מעידים עליו כי הביא איתו עוצמות של חיים, והשאיר אחריו אדוות של טוב.

## אתה שלמות הבריאה! לאף אחד אין אהבה גדולה כמו שלנו, אבל את זה רק אנחנו יודעים.

כשנה לפני האירוע הטרגי הכיר ניר את חברתו שי רגב. האהבה ביניהם פרחתה מייד והתפתחה לקשר רציני ומשמעותי. בספטמבר 2023 עברו בני הזוג להתגורר בדירה משותפת בתל אביב, ותכננו לחגוג במדריד את יום הולדתו ה-30 של ניר, אך אירועי השביעי באוקטובר קטעו את חלומותיהם. ניר, שי וחבריהם בילו בפסטיבל המוסיקה "סופרנובה", ובשעות הבוקר המוקדמות עדכן את המשפחה על כוונתם להתפנות ממקום המסיבה ולחפש מחסה בקיבוץ גלאון (ביתם של החברים הקרובים ירדן וליהי). באותה שיחה אמר לאימו שהספיקו לקפל את כל הציוד ושכעת הם מנסים לצאת מהמקום אך היציאה פקוקה. הוא התכתב עם אחותו תמר ואז ניתק הקשר. ניר ושי הוגדרו כנעדרים. כשבוע לאחר מכן, הגיעה הידיעה המרה ששי נרצחה, ורק לאחר עשרה ימים נוספים של חרדה ואימה, הגיעה הבשורה הנוראה שגם ניר נרצח.

לאחר שהובאו בני הזוג למנוחות, נמצאה בטלפון הנייד של שי אהובתו ברכה שהיא כתבה לכבוד יום הולדתו השלושים של ניר, שטרם הספיקה להעניק לו: "היקום, וגם אתם, לא יודעים אפילו איזה מלאך מסתובב פה בינינו. תודה על האהבה הכי גדולה שהלב שלי ידע, על הומור שהוא רק שלנו, על היכולת שלך להקשיב ולהכיל ועל אינטליגנציה רגשית בלתי מתפשרת. אתה שלמות הבריאה! לאף אחד אין אהבה גדולה כמו שלנו, אבל את זה רק אנחנו יודעים".

לאחר מותו הקימה המשפחה ביוזמת החברה שבה עבד אתר לזכרו של ניר. האתר מזמין חברים לקחת חלק בפורום, לשתף ולהמשיך לחיות את ניר ואת רסיסי הקסם שהוא הפיץ.

כתובת האתר: <https://www.nirforti.com/>

